

Voorlezers slaan hun tenten op in basisschool Pius X



DESTELBERGEN - De voorleesweek was voor basisschool Pius X op het Eenbeekeinde het signaal voor heel wat lees- en luisterplezier: de voorlezers sloegen letterlijk hun tenten op op de speelplaats, en er kwam zelfs een heuse leescaravan aan te pas. Want voorlezen is van en voor iedereen.

Het was het zangkoor dat de start mocht geven voor de voorleesweek. De kinderen konden meteen naar boeiende verhalen gaan luisteren in de caravan. Daar wachtten eigenaardige figuren om hun wereldse verhalen te vertellen. "Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling en fantasie en je opent er nieuwe werelden mee", klonk het bij een stoere zeebonk. Ook ouders, grootouders en vrienden van de school trokken met een boek in de hand rond in de klassen. De verhalen van de mama's, papa's, oma's en opa's kregen vaak een vervolg. Tijdens de middagspeeltijd was het aan de leerlingen van de derde graad om hun voorleestalent te etaleren. Samen met de rest van de schoolbevolking ontdekten zij verhalen, wisselden ze weetjes uit en lachten ze om de af en toe vette grappen.

Sinterklaas ontvangen in de voormalige kerk

Alleen maar brave kinderen in de basisschool Pius X



DESTELBERGEN - De grijze lucht boven de Basisschool Pius X klaarde vrijdag helemaal op bij de intocht van de Sint en zijn zwarte Pieten. Dat de goedheilighe man mee is met zijn tijd, mocht blijken uit de vele brieven die hij vingervlug op zijn i-Pad tevoorschijn toverde. Milieuvriendelijk dus. Leuk detail was ook dat de kinderen van het lager Sinterklaas mochten verwelkomen in het voormalige kerkgebouw van Pius X. Logisch dus dat de heilige man er zich direct thuis voelde. De locatie was voor de gelegenheid trouwens prachtig uitgedost met tekeningen en kunstwerken die de laatste weken vol enthousiasme waren gemaakt.

Voor vele kleutertjes was de eerste kennismaking met de goede man en zijn gekke Pieten een beetje overdonderend, maar gelukkig konden ze rekenen op de zorg en steun van mama's of papa's, die mee de klas binnen mochten. De Sint bleef echt wel lief en zo was het ijs snel gebroken door de vele grapjes van de Pieten. Meer foto's van de doortocht van Sinterklaas vindt u [op de website van de school](#).